

Gelukkig hij die zijn betrouwen stelt op den Heer, zijnen God !



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**EMERIC ROMAN**

echtgenoot van

**Mathilde Demarteleire**

geboren te Maarke-Kerkhem, den 8 September 1849,  
en schielijk overleden te Etichove, den 3 April 1926.



Gelukkig hij, die de uur van zijne dood gedurig voor oogen heeft en zich alle dagen gereed maakt om te sterven... De dood is eene verlossing van vele ellenden, ja zelfs een schat voor degenen die godvruchtig geleefd hebben.

Hoe gelukkig en wijs is deze die tracht te wandelen in zijn leven, gelijk hij wenscht gevonden te worden in de uur der dood. Nav. CHRISTI.

Tot U, o Heer, verhef ik mijne ziel; mijn God op U vertrouw ik; laat mij toch niet beschaamd worden... Gedenk, o Heer, uwer barmhertigheden en uwer goedertierenheden, die van eeuwigheid zijn !  
Ps. 24, 1, 6.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinderen ! Ik bedank u voor de teedere zorgen, voor de groote liefde en genegenheid waarmede gij mij omringdet. Vaartwel, blijft getrouw aan uwe plichten, bemint elkander, vreest God en bidt voor mij.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.

300 dag. afl.

H. Hart van Jesus, ik geloof aan uwe liefde voor mij.

300 dag. afl.

**R I P**

---

H. Vande Velde, Leupegem



O GOEDE EN ALLERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijne kniën in Uwe tegenwoordigheid, ik bid en smeeek U met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij U gewaardigt in mijn hart te drukken, levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, een waar berouw over mijne zonden en eenen zeer vasten wil om mij te beteren, terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelve overweeg en in den geest aanschouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen hetgeen de profeet David reeds in uwen mond plaatste over U zelve, o goede Jezus :  
" ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN EN VOETEN DOORBOORD EN AL MIJNE  
BEENDEREN GETELD "

(Vollen slaat.)